

Even voorstellen...

Wij zijn Robert en Trudy de Boer. Sinds 20 april 2018 zijn wij de trotse eigenaars van de woning aan de Woudbloemlaan 14. Na een maand van verhuizen, klussen en heen en weer reizen tussen onze oude woonplaats Soest (Utrecht) zijn we sinds begin juni definitief gesetteld in dit prachtige dorp en deze geweldige omgeving.

Na een zoektocht langs vele huizen en dorpen door de provincie Groningen bleven wij terug komen bij Woudbloem. De geweldige ligging ten opzichte van de stad, het landelijke en de ruimte zijn dingen waar we verliefd op zijn geworden en vorig jaar oktober hakten we de knoop door en tekenden wij het koopcontract.

Trudy is geboren en getogen in Utrecht en haar droom van een woning in het noorden van Nederland met een tuin en ruimte voor een paard ging hiermee in vervulling. Robert is geboren en getogen in Groningen en opgegroeid in Lewenborg en Engelbert. Na twee jaar in het midden van het land te hebben gewoond is hij heel blij dat hij weer terug is in het Groningse land.

Beide zijn wij werkzaam bij de NS. Trudy als hoofdconducteur en Robert als machinist. Tussen alle wisselende diensten en afwijkende roosters door houden wij ons graag bezig met tuinieren en ons paard. Ons veulen is begin juni bij ons gekomen. Nu nog samen met zijn moeder die in september weer terug gaat naar de manege in Amersfoort. Het veulen blijft dan bij ons.

Onze zoon en dochter zijn met ons meegkomen vanuit Soest naar Woudbloem. Zoon Djarno is 20 jaar oud en is (leerling) automonteur. Dochter Senna is 17 jaar oud en gaat in Groningen naar het AOC Terra de opleiding Hippische Bedrijfsvoering volgen.

Wij vinden het heerlijk in Woudbloem en vorige week werden we warm welkom geheten door Gea met een bloemetje. Erg attent en leuk! Wij verheugen ons op hopelijk vele mooie jaren die wij hier nog gaan hebben in dit prachtige dorp.

